

Oktober 2013 is dit boekje verschenen:

“Boenwas voor de geblokte vloer”

Van de schilder/dichter Marius Verbeek

Tijdens een bijeenkomst van de
vrijmetselaarsvereniging
“De Edelmoedigheid”
is het boekje geïntroduceerd.



Het boekje laat een deel van de schilderijen en gedichten zien van deze talentvolle mens.

Veel thema's en gedichten zijn spiritueel getint en zodanig gerangschikt dat schilderijen en gedichten bij elkaar passen.

De serieuze ondertoon waarbij de innerlijke groei van de mens aan de orde wordt gesteld wordt afgewisseld met humoristische teksten, waarmee ook veel aspecten van menselijk streven worden gerelativeerd.

Op de foto hieronder zien we Marius een van zijn gedichten voordragen.



Voorwoord in boekje

Het talent van de auteur kan niet beter worden weergegeven dan door het voorwoord in het boekje zelf:

Voorwoord:

Deze spiritueel begaafde broeder, altijd begaan met mensen, heeft zich door de jaren heen zeer creatief getoond met de pen en het penseel.

De combinatie van deze eigenschappen en karaktertrekken hebben hem in staat gesteld om de spiritualiteit in de schilderijen zichtbaar te maken.

Dat hij in staat is geweest om dit op rijm te ondersteunen maakt dat er nu een boekje is verschenen waarbij schilderkunst en dichtkunst elkaar versterken.

Het geheel is daarmee weer eens meer dan de optelsom van de afzonderlijke delen.

Marius is een leermeester gebleken die, geïnspireerd door Gerrie zijn echtgenote en Esther zijn dochter, een bouwstuk van grote klasse heeft opgeleverd.

EngelHans van Zadelhoff

Uit het boekje:

Hieronder worden een paar schilderijen en gedichten getoond.

Brug van Mostar



Laat ons een brug zijn tussen kloven
Van politiek, religie en onwetendheid
En altijd weer blijven geloven
Dat alles na verloop van tijd
Telkens is te overbruggen
Alleen door broederschap
Doch nimmer over mensenruggen
Dus broeders zet de eerste stap

De Zoeker



De zoeker zocht maar en hij dacht
Te weten wat hij wilde vinden
Helaas, het was niet wat hij had verwacht
Hij dwaalde als een blinde
Tot hij zich zelve tegenkwam
Einsteins woorden zijn gewis
Men vindt alleen
Wat er al is

De uitvoering van het boekje

De uitvoering van het boekje is luxe, met een hard koft met rechte rug en ingebrande keep. Het boekje valt daardoor mooi open en is prachtig bladerboek. Zowel omslag als binnenwerk is uitgevoerd in full colour.

Blijmetselarij

Een aalmoezenier uit Goor
Ging er met de liefdes-tronk vandoor
Hij gaf het uit in de bordelen
Dacht: “’t Is voor de liefde, dus geen stelen”

Een wijze Broeder uit Dodewaard
Had in zijn huis een vlamvend zwaard
Die man was heus zo gek nog nie
’t Bespaarde héél veel energie!

Een Achtbare Meester uit Vlissingen
Maakte zoveel vergissingen
Men dacht als hij de troon besteege:
“Het was maar beter als hij zweege”

Een Ceremoniemeester uit Beesd
Was vroeger bij ’t ballet geweest
Wanneer hij door de Loge gong
Maakte hij vaak een fraaie sprong

Voor wie is het boekje bedoeld?

Het boekje zal door een ieder worden gewaardeerd die spiritualiteit weet te waarderen, het zoekt en weet te relativieren. In het bijzonder zullen veel maconieke elementen extra waardering ondervinden bij hen die Vrijmetselaar zijn.

Wat kost het boekje en bij wie is het te verkrijgen?

Het boekje kost 20 euro excl verzending, en is te verkrijgen via de uitgever Zff te Deil
Mail: zff@planet.nl of tel. 0622196494
Meer weten over de Vrijmetselarij in het algemeen of het boekje in het bijzonder, zie de website: www.edelmoedigheid.nl